

D h a r m u s e

mededelingenblad van Stiltij

nummer 1, mei 2017



Inhoud

- Dharmuse
- Op koers
- De kracht van vertrouwen
- Op zoek
- Agenda
- Ondersteuning
- Strip

Dharmuse

door redactie

Na ruim honderd exemplaren, is in januari van dit jaar de laatste uitgave van de [Stiltij nieuwsbrief](#) verschenen.

Een nieuw blad dat beter aansluit bij de ontwikkelingen van Stiltij heeft nog geen definitieve vorm gevonden, maar om je honger naar dharmu-expressie alvast wat te stillen, serveren we je bij deze graag de eerste versie van 'Dharmuse'. Smakelijk!





Op koers

door Ad van Dun

Alle spiritualiteit is koersen op ontwaken, op thuiskomen in wijsheid. Het traditionele beeld is: varen op het vlot naar de overkant, de andere oever - via het oversteken van de stroom van samsara, het doorkruisen van de wereld van lijden. Dat laatste wil zeggen: het doorgronden van onze eigen verwarde, begoochelde geest. Wijsheid is het kunnen oplossen van onze eigenwaan; zo worden we vanuit onze vrije kracht anderen tot steun.

Elke wijsheidsplek is een toevluchtsoord voor moedige zoekers, een stevig vlot dat is uitgerust voor het ondernemen van deze ultieme tocht. Jezelf leren kennen en je bewust worden van de bedoeling, van de zin van je bestaan, wordt van oudsher beschouwd als een variant van sterven. Op de juiste manier begrepen blijkt het je bewust worden van je sterfelijkheid vreemd genoeg heel bevrijdend te werken: het brengt ons als het ware tot leven. Niets nieuws natuurlijk: iemand die de dood onder ogen heeft gezien, leeft daarna des te dieper en vervulder.

Wijsheidswerkers ontdoen zich van resterende illusies, zij leren steeds directer en completer de bedoeling van mens-zijn te begrijpen en te belichamen. Je afhankelijkheden loslaten, je kleingeestige conditioneringen vervangen door zinvolle vermogens voelt heel bevrijdend: het leven is licht, niet zwaar; niet kwaadaardig maar juist uitnodigend; verbonden in plaats van geïsoleerd; krachtig en inspirerend, zonder snelle excuses en zelfmeelij.

Koersend op de stroom van deze bedoeling bevindt Stiltij zich nu in een transitie, een overgangsfase van een vaste accommodatie (statisch consumeren) naar een netwerkverband (dynamisch faciliteren) - wijsheid wil gewekt worden, niet verorberd. We hebben we de locatie in Moorveld verlaten om ons te kunnen oriënteren op een nog bruikbaarere, nog efficiënter aanpak.

Wat ons voor ogen staat is een tweeledige structuur: enerzijds een (transcendente) orde van bodhisattva's die Stiltij heet, waar je je vertrouwd kunt maken met wijsheidswerking; en anderzijds op de voorgrond een (maatschappelijk) netwerk dat we Dharmium noemen, een open en flexibel platform voor existentieel wijsheidsonderzoek.

De kernelementen van de binnenring, de bodhisattvapraktijk Stiltij, zijn inmiddels stevig en organisch gevestigd. Er is het regelmatige zitten thuis; er is de eigen bestudering van onderricht; je kunt gebruik maken van persoonlijk overleg; er zijn verdiepingsweekenden en

retraites; tweemaal per jaar een 10-weken-oefenperiode waarin je o.a. elkaar kunt bevragen; en natuurlijk zijn er de structurele werkzaamheden van beheer en verzorging.

De tijd is nu rijp voor het realiseren van een buitenring, het wijsheidsnetwerk Dharmium. Daartoe behoren geschikte ontmoetingsplekken voor wekelijkse trainingen en in het verlengde daarvan studie- en overleg-initiatieven. Ook praktischere zaken als het ontwikkelen van dienstverlenende activiteiten, publicaties als de Stiltijding of een wijsheidskrant, corrigeren en redigeren van teksten, contacten met media of uitgevers. En de kracht van expressie, muziek bijvoorbeeld, wordt natuurlijk volop benut. Allemaal inspirerende mogelijkheden die ons kunnen ondersteunen in onze zoektocht naar wijsheid.

Op dit moment draaien we anoniem en kleinschalig - maar wonderlijk vitaal: al jaren wordt Stiltij in staat gesteld, mede dankzij de goedheid en wijsheid van belangstellenden en weldoeners, innerlijke kwaliteit te promoten in de regio Zuid-Limburg en daarbuiten.

Al is het niet altijd zichtbaar of herkenbaar, intussen groeit er wél iets heel waardevols: mensen komen in hun kracht te staan, openen zich, gaan hun potentieel beseffen en inzetten. Met andere woorden: lijden vermindert en wordt opgelost. Dat is waar we op koersen.



"De kracht van vertrouwen"
(Mahayana-shraddhotpada-
shastra; The awakening of
faith), een klassiek geschrift uit
het Chinees boeddhisme van
de 6e eeuw, toegeschreven
aan Asvagosha.

[Klik hier voor een fijne printversie van "de kracht van vertrouwen"](#)

Op zoek

door Birgitta Putters

Wat zijn dat voor mensen, die Stiltij-bendeleden? Wat spoken die toch uit? Waar zijn ze eigenlijk gebleven?

Al een tijdje hoor je niet meer zoveel van ze. Vroeger sloegen ze nog weleens op de trom, was er weer een lezing of een cursus. Maar ja, dat uithangbord in Moorveld is er niet meer, en de vlaggenmast is ook al neergehaald. Geen idee waar die jongens en meisjes naartoe zijn.

Het was me ook een apart stelletje. Altijd reuze vriendelijk, dat wel, maar erg op zichzelf. Die hadden geen boodschap aan Knastercross of carnaval. Zelfs de processie kon hen niet naar buiten lokken, terwijl ze toch een boeddhabeeld in de tuin hadden staan! Ja, eerlijk gezegd heb ik het nooit zo gesnapt en heb ook niet veel moeite ervoor gedaan, maar nu ze uit beeld zijn merk ik wel dat ik die onverstoorbare, rustige aanwezigheid mis. Het leek wel alsof ik mijn gewone gang kon gaan doordat zij iets anders vertegenwoordigden, waar ik ooit nog wel eens aan toe zou komen. Maar nu ze weg lijken te zijn, word ik wat ongerust.

Maar wat is dit hier? Een pamflet:



*Stiltij is ondergronds gegaan!
Elke zondag samenkomst op wisselende plekken!
Stilaan uitdijend wijsheidsnetwerk
Onverminderd werkzaam en moeilijk te vinden.
Maar heel dichtbij!*



Wat heeft dit te betekenen? Nu weet ik helemaal niet meer waar ik het zoeken moet: zo ongrijpbaar en toch zo dichtbij? Zou dat netwerk hier ook al werkzaam zijn? Ik kan het bijna voelen. Eens kijken waar ze bijeenkomen dan. Op het uithangbord stond altijd www.stiltij.nl, misschien is dat nog in de lucht.

Ah! Wat een frisse, heldere site. Fijne teksten. Ik snap het nog niet, maar ik voel wel iets van diezelfde kwaliteit van hun vroegere aanwezigheid. En wat is dit, stiltijdharma.nl? Oh, dat is veel materiaal! Het lijkt wel een nieuwe wereld, een heel andere dimensie. Waar heb ik me al die tijd mee bezig gehouden? Ik raak een beetje in de war. Gelukkig hebben ze ook een nieuwsbrief, zie ik. Kan ik een beetje meevaren met die avonturiers...

Ondersteuning voor het wijsheidsnetwerk

- Hieronder vind je enkele mogelijkheden:
meedenken en -werken aan vormgeving ervan
- sociale verspreiding in eigen netwerk en omgeving
- facilitaire aspecten: oefenplekken, woongemeenschap, opnamestudio of technicus, digitale faciliteiten (site etc.)
- praktische administratieve werkzaamheden



[Klik hier voor een donatie of vaste bijdrage](#)

Agenda (wekelijks)

Zo visie & praktijk 10.00 - 12.00

Do visie & praktijk 19.30 - 21.30

N.b.: neem contact op met
het secretariaat voor informatie
over de verschillende
trainingslocaties.



[Aanmelden verdiepingweekend 7 t/m 9 juli](#)



 [Website Stiltij](#)

 [RSS Stiltijdharma](#)

 [YouTube-kanaal Stiltij](#)

Copyright © Stiltij 2017

Reacties, vragen, ideeën: dharmuse@stiltij.nl