

51 - ZADEM

Refrein: **3/4** Dit hart warmt het weefsel, verstart en vervreemd,
wees zaad van bevrijding, in adem geheeld.

6/8 Lang al heb ik zand in mijn ogen, gedogend dat het licht hier verdween,
mijn hart bijna dicht blijft me steeds porren, sta op en zie hoe je voor mij kiezen kan.

De barst doet geen recht aan de krachtige houtnerf, kap de boom en vertrouw op de grond
dor en versteend wens ik versmelting, zie velden van bloemen worden tot bos.

Vele vertakkingen wekken verwarring, wortels vergetend de aders geen sap,
ik wil een levende, schenkende, dragende kracht zijn, laat het zaadhart me leiden naar
heiliger grond.

Refrein $\text{♩} = 80$

Dit hart warmt het weefsel verstart en vervreemd, wees zaad van bevrijding in
a - dem ge - heeld. Lang al heb ik zand in mijn o - gen, ge - do - gend dat het
licht hier verdween, mijn hart bijna dicht blijft me steeds porren: sta op en zie hoe je voor
mij kiezen kan. De barst doet geen recht aan de krachtige houtnerf, kap de boom en ver-
trouw op de grond, dor en versteend wens ik versmelting, zie velden van bloemen worden tot
bos Vele vertakkingen wekken verwarring wortels vergetende aders geen sap, ik wil een
le - vende, schenkende, dra - gende kracht zijn, laat het zaadhart me lei - den naar hei - li - ger grond.