

Samenvatting zondag 8 januari 2017



Deelnemersbijeenkomst, thema: kwaliteit, bedoeling en voltooiing van Stiltij

Alle functionaliteit komt voort uit inhoudelijkheid. Daarom is er altijd eerst visie (overleg) en daarna praktijk. Zo verschilt een deelnemersbijeenkomst in wezen niet van een reguliere training.

Het is goed om te beseffen dat Stiltij niet beweegt. Voor ons lijkt het misschien of Stiltij beweegt, er van alles verandert, dan weer expansie, dan reductie, namen, etc., maar dit is ons eigen zintuiglijk georiënteerde waarnemen. Stiltij is alleen maar kwaliteit, krachtwerking, en het is aan ons om deze te benutten en te belichamen.

De afgelopen tijd heeft een reductie plaatsgevonden over de hele breedte van het aanbod vanwege een te grote mate van vrijblijvendheid. De ruimte van het aanbod bood teveel gelegenheid voor consumptie. De differentiatie in de trainingen gaf aanleiding tot blijven hangen in therapeutisch benutten van de trainingen. Hoewel er altijd wel iets heilzaams is in een aanbod van trainingen, heeft het weinig zin zolang deelnemers zelf nog niet voldoende georiënteerd zijn op de weg. Je komt dan niet verder. En het is de bedoeling dat we hier niet passief in blijven, maar het actief gaan belichamen. Het is de bedoeling dat er daadwerkelijk en blijvend iets verandert.

De reductie was ook een onderzoek naar de bedoeling, zou je kunnen zeggen, zoals je zelf ook dagelijks bij jezelf te rade zou moeten gaan over de bedoeling van dit bestaan. Alles blijft beschikbaar en alles kan ontwikkeld worden, maar het moet aansluiten en er moet een noodzaak voor zijn. Wat dient het doel het meest efficiënt en effectief?

Het verdiepingsaanbod blijft ongeveer gelijk; krijgskunst als aparte vorm is opgelost in meditatie. Alle speling is uit de ruimte van het aantal trainingen en mogelijke insteken, in dienst van het ontplooiën van je wezenlijkheid. Het vraagt om een keuze te maken vanuit het inzicht dat jij niet degene bent die de weg invult, maar dat je je moet voegen naar de weg. De wereldse en innerlijke vervulling vallen niet samen. Werkelijke vervulling is het doel van alle religie en volgt uit het loslaten van alle hechting aan de wereld. Van de buiten- naar de binnenwereld bevind je je nog steeds in de maakbaarheid, het is een variant van het ego, alleen rijker en ruimer. Het vraagt moed om door te schuiven naar de echtheid van spiritualiteit.

Het gaat erom iets bloot te leggen dat al in je werkt. Dit moet ontdekt worden. Het is niet iets particuliers. Intuïtief voelen de meeste mensen wel dat iets als 'eenheid' bestaat, maar het gaat erom er werk van te maken en het te gaan belichamen. Het ontplooiën van deze kracht vraagt om een verbinding met de bron van die kracht en dat is wat gefaciliteerd wordt.

We noemen dat nu een netwerk van bodhisattva's: een bloedstroom of krachtstroom die tapt uit een oceanische voeding (de krachtbron). Goed verbinding houden met deze voeding maakt ons zelf tot krachtpunten. Een diep thuisgevoel stelt je in staat om mensen te bevrijden van hun wereldbeeld. Zo schenk je jezelf aan de wereld. Uiteindelijk kan het netwerk ook extern gaan draaien in maatschappelijk relevante projecten.

Het is belangrijk dat je connectie maakt met dit netwerk zo veel en zo vaak als je kunt. Dat je weet wat er leeft en er een actievere verbinding is dan alleen een besef van het bestaan ervan.

Een nieuwe fysieke vestigingsplek van Stiltij zal ondersteunend werken aan dit contact maken, maar is niet het belangrijkste. De hartsverbinding die je voelt, zal je vanzelf ertoe brengen je leven zo in te richten dat het mogelijk wordt om veel in contact te staan en te ondersteunen met mankracht en middelen. Dit is geen ondersteuning van specifieke personages, maar ondersteuning van Stiltij en van het faciliteren dat Stiltij de dharma naar de wereld kan brengen. Bijvoorbeeld via diverse projecten die ontwikkeld worden – dit kan allerlei vormen aannemen; het is aan ons, dienaren van de bedoeling, om in te brengen wat nodig is.

De innerlijke bedoeling is geen troostfactor of excuus, maar een toets voor je betrouwbaarheid. Zo moet je ook de reikwijdte goed taxeren: zolang je weinig duidelijkheid hebt, kun je niet prematuur in de wereld aan de slag. Maar je kunt wel volop bij het Stiltij-netwerk aan de slag. Hier kun je oefenen om het waar te maken en verantwoordelijkheid te dragen voor de keuzes die je maakt.

Alle aansporingen zijn bedoeld om je op gang te brengen. Alle reductie die nu is aangebracht is bedoeld om je niet langer aan de kant te laten staan. Duik in de oceaan!

