

stiltij

Beste Prajna deelnemer!

De pelgrimage heeft een aanvang genomen met het verlaten van de zendo aan de Haspengouw per 1 juni. Na een feestelijke afsluiting en een laatste sesshin is de zendo weer teruggebracht tot wat het was toen we er in 2005 in trokken.



De deur van de zendo in de Haspengouw sloot op 30 mei definitief achter ons na een week intensieve arbeid door heel wat enthousiaste vrijwilligers.

Maandag 26 mei begon het grote werk. Het was een hele klus om de zendo op de zolderverdieping af te breken, de bladen van de tafels van de ontmoetingsruimte los te koppelen van het onderstel, de vloerbedekking die stevig vast lag op te nemen, de hele verlichting te demonteren, alle boeken en administratie in te pakken, de keuken inventaris in dozen te doen; schilderijen, foto's, Boeddha's, kaarsen, waxinelichten enz. zorgvuldig in te pakken.

Op vrijdag was dan alles zo ver dat de verhuizing naar de opslagruimte in Voerendaal kon beginnen. Alles werd ingeladen in een gehuurde vrachtwagen én de mercedesbus. De twee steile bochtige trappen naar de zolder in Voerendaal waren een stevige toets voor het uithoudingsvermogen van 4, later zelfs 3 overgebleven "sjouwers".



Intussen werd de zendo geveegd en de keuken gepoetst, ook een hele klus. In de hele late namiddag,

begin van de avond, werden de laatste spullen voor de kringloop ingeladen waarvoor nog snel hulp werd ingeschakeld en beschikbaar was gelukkig.

En ja, alles was nét op tijd gereed voor de geplande oplevering.

Er is fantastisch werk verricht door velen, waarvoor oprechte dank.

Namens het bestuur,
Juil Hoefsloot



Tij-dingen

(Een rubriekje met korte mededelingen)

Studiemateriaal

Folders en affiches voor publiciteit blijven beschikbaar; ook de publicaties van Ad (b.v. De Grote Kwestie) én diverse boeken blijven voor verkoop beschikbaar. Dit materiaal is voorlopig opgeslagen bij Juil Hoefsloot.

Mailinglijst

Alle deelnemers worden automatisch in de mailinglijst "Pelgrimage" opgenomen en krijgen zo de informatie over locaties en tijden van trainingen en Dharma-dagen (zie ook verderop in deze nieuwsbrief). De mailinglijst-berichten gaan ook naar externe belangstellenden.

Verschijsning nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en is de inhoudelijke evenknie van het mailinglijst-bericht. De nieuwsbrief wordt verzonden aan alle deelnemers.

Weblog.stiltij.nl

Het Stiltij weblog heeft een functie gekregen in de communicatie over Stiltij en Zen naar buiten toe. Het weblog is daarmee een publieke plek geworden, en er is dan ook geen inlogschermer meer. Het weblog zal helemaal nieuw gevuld worden. Neem weer eens een kijkje!



Veranderende organisatie

Tot voor kort liet het Prajna-bestuur zich ondersteunen bij de opstart van het Stiltij-proces door de functionele stuurgroep Stiltij. De stuurgroep heeft veel informatie verzameld en de contouren van het masterplan beschreven in een document.



Alle aspecten van Stiltij komen voort uit de kern: Zen Centrum Prajna. Vanwege die verwevenheid is het wenselijk dat de realisatie van Stiltij plaatsvindt vanuit die kern. De stuurgroep is ontbonden, en de taken worden nu gecoördineerd vanuit het bestuur.

De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Het bestuur bestaat nu uit:

Juul Hoefsloot, voorzitter. Draagt zorg voor:

1. bewaking beleid en infrastructuur
2. coördinatie/aanspreekpunt bestuurders
3. formele representatie
4. beheer accommodatie (ook week-, maand- en sesshinplek)

Janine Wilms, secretaris. Draagt zorg voor:

1. interne en externe correspondentie
2. verslaglegging vergaderingen
3. ondersteuning van publiciteit (weblog, Zenoniem)
4. beheer archief

Frank Hoffmann, penningmeester. Draagt zorg voor:

1. financiële transacties
2. verzorgen deelnemersbijdragen
3. beheer en overzicht boekstukken
4. contact met boekhouder
5. stimuleren van inkomsten (i.s.m. fondsen en integratie)

Friso Gubbels, lid-publiciteit. Draagt zorg voor:

1. publiciteit pelgrimage (Dharmadagen)
2. publiciteit Stiltij en projecten
3. monitoren huisstijl en herkenbaarheid
4. stimuleren maatschappelijke integratie

Birgitta Putters, lid-projecten. Draagt zorg voor:

1. interne cohesie van activiteiten/projecten (met name Limboeddha)
2. faciliteren grondvoorwaarden Stiltij (manager Stiltij)
3. fondsenwerving
4. realisatie plandocument

De taken zijn nooit een doel op zich, maar altijd expressie van oefening.

Er wordt een beroep gedaan op de deelnemers voor de uitvoering van individuele taken.

De bestuurders zijn via de mail te bereiken onder [voornaam@stiltij.nl](mailto:<voornaam>@stiltij.nl)



Deelname

Prajna kent twee soorten deelnemers: **begunstigers** en **beoefenaars**.

BEGUNSTIGERS

Als begunstiger draag je spiritualiteit, boeddhisme en concreet Zen Centrum Prajna een warm hart toe.

Dit wil je graag concretiseren middels deelname als begunstiger.

Er zijn verschillende mogelijkheden om als begunstiger te participeren in Dharma Centrum STILTIJ waar Prajna toe behoort. Verdere informatie hierover geeft de sectie "begunstigers" van de Stiltij site: www.stiltij.nl

BEOEFENAARS

Als beoefenaar kies je voor permanente beoefening van deze weg naar zelfkennis. Je krijgt daarmee de beschikking over diverse instrumenten die je in jouw proces kunnen helpen:

- informatie over en hulp bij het oefenproces
- deelname aan het uitgebreide trainingsprogramma
- gelegenheid tot persoonlijk overleg
- meewerken in het onderhoud van de organisatie, etc.



Inai-trainingen hervat



De Inai-trainingen starten weer. De lessen worden als vanouds verzorgd door Ad van Dun.

Goed nieuws dus voor wie in het verleden bij INAI betrokken was. En een open uitnodiging voor degenen die met deze oefenvorm willen kennismaken.

Wil je deelnemen, dan kun je je inschrijven bij Friso Gubbels - graag zo spoedig mogelijk. Geïnteresseerden kunnen natuurlijk altijd een paar trainingen kosteloos bijwonen. Ken je belangstellenden, geef dit bericht dan door.

Startdatum: 11 juni 2008
Programma: woensdag van 19:00 uur tot 21:00 uur
Adres: Gronsvelder Kerkplein 8, Gronsveld (naast basisschool St. Martinus; routebeschrijving op de INAI site www.inai.nl)

Kosten: 20 euro per maand
Contact: Friso Gubbels 06-10630852

friso.gubbels@zonnet.nl
friso.gubbels@sabic-europe.nl

Pelgrimage info



Weektraining

Donderdag 19 juni start de wekelijkse avondtraining onder begeleiding van Juul Hoefsloot. De training vindt plaats in een ruimte van de Koepelkerk in Maastricht, adres: Heerderweg 3 (nabij station Maastricht CS). De ruimte is geopend vanaf 19:00 uur. Aanvang training 19:30 uur. Neem je eigen zitspullen – kussen, bankje of kruk, en matje – mee. Er zijn twee houten bankjes en kniestoelen aanwezig.



Dharma-dagen

Eén van de activiteiten die we tijdens de pelgrimage organiseren is een maandelijkse Dharma-dag. Deze wordt verzorgd door Ad van Dun.

Voor belangstellenden is het eerste deel van de Dharma-dag interessant.

Van 10:00 - 12:00 uur houden we open dag:

- lezing
- overleg
- vragen
- ontmoeting

Van 12:00 – 12:30 uur is er pauze om bij een kop koffie of thee om na te praten.

Beoefenaars kunnen van 12:30-17:00 uur deelnemen aan een intensieve training. Deelnemers gelieven hun eigen zitspullen mee te nemen.

Elke maand wordt een andere lokatie gezocht voor de Dharma-dag. Op 29 juni vindt de eerste Dharma-dag plaats in de Koepelkerk te Maastricht, Heerderweg 3 (nabij station Maastricht CS).



Zomerschool

Vrijdag 22-8-2008 t/m vrijdag 29-8-2008 in Charneux, bij Val-Dieu (België, ca. 20 autominuten van Maastricht). Aanmelding en informatie: zie de uitnodiging in de bijlagen. Aanmelding en betaling voor 10 augustus.



Verdiepingsweekend

Jaarlijks wordt in april en oktober gelegenheid geboden voor een intensieve weekendtraining. Aanvang vrijdag om 19:00 uur; afsluiting zondag om 17:00 uur. Het eerstvolgende verdiepingsweekend wordt gehouden van 17-20 oktober, in Charneux (locatie van zomerschool).



Persoonlijk overleg

De Zen-beoefening kent drie pijlers: het zitten, studie en contact met de leraar. Gedurende de pelgrimage is er net als voorheen alle ruimte voor een persoonlijk overleg met Ad. Neem eerst contact op voor een afspraak: ad@stiltij.nl of 043-3438426.



Prajna programma overzicht

- *Weektraining* - wekelijkse zazen (zazenkai)
donderdag 19:30 - 21:30 uur: reguliere training
- *Dharma-dag* - laatste zondag van de maand
10:00 - 12:00: lezing, introductie
12:30 - 17:00 uur: intensieve training
- *Verdiepingsweekend*
April en oktober, vrijdag 19:00 uur t/m zondag 17:00 uur
- *Sesshin* (zevende daagse retraite)
Januari – winterschool: vrijdag 12:00 uur t/m vrijdag 12:00 uur
Augustus - zomerschool: vrijdag 12:00 uur t/m vrijdag 12:00 uur

Voor pelgrimageachtergrond: www.prajna.nl/pelgrimage